

Een vrij leven

Bit & Cap leest en geeft weg

'Een vrij leven' gaat niet in de eerste plaats over paarden. Het gaat over vrijheid. Maar wel over een vrijheid die niet mogelijk geweest zou zijn zonder paarden.

Mariët Meester en haar vriend – later echtgenoot – Jaap ("J.") hadden nog geen noemenswaardige ervaring met paarden toen ze als jonge kunstenaars in de jaren '80 met een 'kippenhok op wielen' met één PK ervoor begonnen aan hun reis door Frankrijk, op zoek naar een 'ander' leven: een autonoom en vrij leven, 'een onafhankelijk bestaan – zonder de aarde te belasten'.

HELD OP VIER BENEN

Van hun eerste pony Anna leren ze een hoop – letterlijk met vallen en opstaan. Omdat Anna's schrikachtigheid een te groot risico wordt voor de wagen, zetten Mariët en J. hun reis uiteindelijk voort met Mérens Manoir. Manoir blijkt een lot uit de loterij, een held op vier benen: "Manoir wist van iedere subtiele teugelbeweging, van iedere tongklak de betekenis en hij volgde ieder commando op, zijn oren alert van voren naar achteren bewegend. Soms leek het alsof hij gedachten kon lezen."

NIET OVER ROZEN

Maar ook met een paard als Manoir aan hun zijde gaat het leven waar Mariët en J. voor kiezen lang niet altijd over rozen (– eerder over geitenkeutels, Mariët verheft dit tot kunst). "Autonomie en comfort gaan niet samen", dat blijkt keer op keer. Kou, nattigheid, financiële zorgen, kritiek, het hoort er allemaal bij. Toch blijven ze hun doel en idealen trouw, en naast de moeilijkheden waar ze mee te maken krijgen, valt hun ook veel goeds ten deel en blijven ze ondernemend en creatief.



ONTSNAPPING

'Een vrij leven' is een inspirerend, goedgeschreven verhaal met een actueel thema. Het is een ontsnapping aan de consumptiemaatschappij en de 'rat race'. Een inspiratie voor een simpeler en duurzamer leven, en hoe paarden daar een plek in kunnen hebben. ↗



Ben jij Bit & Cap-abonnee en wil je dit boek winnen?

Dat kan! Scan vóór 23 april de QR-code om naar het invulformulier te gaan.

Wil je het boek liever alvast zelf kopen of cadeau geven?

Je koopt het in de goede (online) boekhandel.