



4 ***Zweet en schrille trompetjes***

'De tribune van de armen gaat over een eeuwenoud gebruik, over zoeken naar troost in de roes van de nacht, maar vooral over verlangen naar menselijkheid.'

Blijf doorlezen! Het boek met de saaiste flaptekst van 2017 is een van de betere Andalusië-reisboeken. Hulde voor schrijver Mariët Meester, die met partner in kommervolle omstandigheden door Andalusië trok. Ze kopen een ezel. Ze gaan vijf jaar niet naar de tandarts, want geen geld. Meester noteert alles met bloed, humor, zweet, ziel en tranen. 'De vrouw was zangeres en had een stem als een everzwijn.' Over het ronddragen van beelden: 'Met schrille trompetjes, in ganzenpas, de lichamen als puzzelstukjes tegen elkaar.' In Málaga dringt ze binnen bij de broederschap die tijdens de Semana Santa een gevangene mag vrijlaten. Bij de persconferentie zit de gedetineerde, kap over het hoofd, naast de gevangenisdirecteur. Mariët vraagt het telefoonnummer van de vrijgelatene. Naar Zuid-Spanje? Lees dit bizarre boek.

Mariët Meester, ***De tribune van de armen, Over leven en vrijheid in Andalusië.*** Uitg. De Arbeiderspers, 287 pag (met fotokatern), € 20.