

Column

Literaire reisgidsen: wat weten we van Tokio, Riga, Andalusië, Griekenland, China en Lapland?

Redacteur Margot Poll grasduint door de nieuwe boeken en kiest er steeds zes om kort te bespreken.

✎ Margot Poll ⌚ 7 juli 2017



In *De tribune van de armen* trekt schrijfster **Mariët Meester** ondanks alle waarschuwingen voor bandieten, met een ezel van Sevilla naar Granada. Onderweg komt zij tot de ontdekking dat bij een van de processies in de week voor Pasen, er elkaar jaar een gedetineerde wordt vrijgelaten uit de gevangenis van de provincie Málaga. Dat is op zichzelf misschien niet opzienbarend, maar het werd voor de schrijfster reden om zich in Malagá-stad te vestigen en het mysterie van deze traditie - die te maken blijkt te hebben met de familie van de gevangenen, de pest en het hoofd van Johannes de Doper - te ontrafelen. Een mooi gedetailleerde beschrijving van het leven in Andalusië.

Mariët Meester: De tribune van de armen - over leven en vrijheid in Andalusië. Arbeiderspers, 287 blz. € 19,99